

Woe 23 januari

Nationale voorleesdag

Maa 28 januari t/m vrijdag 1 februari

Startweek NSA 2^e blok

Maa 11 februari t/m vrijdag 15 februari

Week van de 1^{ste} rapportgesprekken



Beste ouders,

Bij de eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar horen de beste wensen! En al is het daar nu officieel te laat voor, ik wil u namens het team van de Linnaeus alle goeds wensen voor 2019!

Wij als team zijn dit jaar begonnen met een studiedag waarin we weer verder zijn gaan bouwen aan de integratie van taal in IPC. Dit is een driejarig traject waarbij uiteindelijk de meeste onderdelen van het taalonderwijs (woordenschat, begrijpend lezen, e.d.) geïntegreerd zullen zijn in IPC.

Voor leerlingen betekent dit, dat zij bijvoorbeeld nieuwe woorden niet "los" leren (of in een groepje woorden met hetzelfde thema: een woordcluster) maar dat het leren van nieuwe woorden op een natuurlijke manier is ingebed in het thema van IPC. Dus bijvoorbeeld woorden die horen bij "Samen leven" of "Nederland Waterland". Dit leert makkelijker en zo worden de woorden en hun betekenis ook beter onthouden.



Dit laatste merkte ik al toen ik laatst een gesprek had in één van onze bovenbouw-klassen, omdat er een probleem opgelost moest worden.

De kinderen konden mij precies vertellen hoe ik mijn "onderzoek" naar de "oorzaak" moest opzetten en dat ik moest oppassen want een "verdachte" was iets heel anders dan een "schuldige". En...had ik wel voldoende "bewijs"?

We moesten er samen ook wel om lachen, dat ze al zoveel wisten van onderzoek en bewijsvoering. Mooi om te merken dat dit onderwijs zo motiverend is en onze leerlingen echt wijzer maakt!

Zo blijft het team van de Linnaeus het onderwijs ontwikkelen, ook in de komende periode.

En daar blijf ik, ondanks dat ik minder dagen per week aanwezig kan zijn, met volle overtuiging aan leiding geven!

n i e u w s b r i e f l i n n a e u s s c h o o l



Natuurlijk is er, als ik straks per 1 februari minder op de school aanwezig ben, extra ondersteuning nodig in de school. Daar zorgen we ook voor. Achter in de nieuwsbrief vindt u nogmaals de brief die onze bestuurder Arnold Jonk u heeft gestuurd.

Ik heb er alle vertrouwen in dat de school goed onderwijs en de fijne, warme sfeer blijft bieden de komende tijd. En ik wil u bedanken voor alle open reacties en felicitaties met mijn nieuwe functie op basisschool De Kraal! Fijn dat in die openheid ook uw zorgen en - soms- emotie ter sprake kon komen. Laten we die openheid met elkaar bewaren en bewaken, ook al zien we elkaar minder!

En omdat we het uiteindelijk allemaal voor onze leerlingen doen, wil ik eindigen met een hele lieve uitspraak van een van onze bovenbouw leerlingen: "Juf, u gaat ergens anders werken, hé?"
"Ja, dat vind ik wel leuk voor u, maar ik vond het ook fijn als u gewoon helemaal bij ons bleef!"

met hartelijke groet,
Cissy Merison, directeur

Nieuws uit groep 5

Samenleven IPC

Het thema van IPC is samenleven. Bij de kennisoogst moesten we een zelfportret maken en daaromheen gebruiken van het land.

Ik heb een kerk getekend en de vlag van Suriname en Nederland. Als je naar de stad gaat, moet je altijd met de bus. Bij het oversteken is er geen zebrapad. Dus moet je goed uitkijken. Op school kun je eten kopen. Daar maken we geen toetsen, maar rep.
Gilaysho en Henny

Ik heb ook een zelfportret gemaakt en ik ga er een paleis bij tekenen. In Cuba woont mijn familie.
Cuba ligt in Zuid-Amerika.
Dayron

In Syrië heb je de moskee. Er zijn veel bergen. In school kun je eten kopen. Alleen maar halal spullen. Als je 10 jaar bent mag je werken. Je kunt bij de kapper werken. Je gaat dan vegen. Je mag de juf op school niet in de ogen kijken als ze boos is. Als je vijf jaar bent moet je je moeder helpen.
Kamal

In Marokko moet je vijf keer per dag bidden. Je moet naar Mekka gaan een keer in je leven. We hebben suikerfeest en offerfeest. Kinderen moeten naar de moskee gaan. Je mag nooit liegen. Als je roddelt dan is dat haram. Dat mag je nooit doen. We mogen geen varkensvlees eten, dat is niet halal.
Isam

Ik kom uit Turkije. Ik lust graag baklava. Dat is honing taartje. Je kunt bidden in een moskee. Je mag nooit liegen. We eten geen varkensvlees. Het is er erg warm.
Selin en Fatih

n i e u w s b r i e f l i n n a e u s s c h o o l



Ik ben in Engeland geboren en daarna naar Gambia gegaan. Er wonen veel moslims. Untu is een lekkere vis en je doet hem in zure saus, dahaar. In Gambia vind je veel vogels, zoals de palmtortel en de gier.

Als je trouwt komen heel veel mensen op de bruiloft.

Onze taal is mandinka. haa is ja en haanii is nee.

We spelen heel veel spelletjes buiten.

Fatoumata



Nieuws uit groep 6/7B

We zijn het nieuwe jaar goed begonnen. Op maandag zijn we gestart met de kring en hebben de kinderen hun vakantie verhalen gedeeld. Wat fijn om te horen dat de kinderen zoveel leuke dingen hebben gedaan. Op bezoek bij familie, naar de bioscoop, buiten gespeeld en vuurwerk afgestoken.



Vóór de vakantie hebben we de voorleeswedstrijd gehouden. Massilya is de voorleeskampioen van de school. Daarom mag ze op 2 februari meedoen met de lokale ronde van de 25e editie van de Nationale voorleeswedstrijd. Massilya heel veel succes, wij gaan voor je duimen!

Sinds deze week hebben we extra hulptroepen in de klas. Op dinsdagochtend krijgen we (samen met groep 6/7a) van 08:30-09:45 uur versterking van juf Joan. En op de woensdag komt juf Haidy zelfs de hele ochtend. Hier zijn we erg blij mee! Op deze manier kunnen we de kinderen nog meer geven van wat ze nodig hebben om goed te kunnen leren.



Het nieuwe thema van IPC is begonnen; Nederland waterland: "natte voeten". De kinderen hebben indrukwekkende filmpjes gezien over de watersnoodramp van 1953. De kinderen en de juf vinden het erg interessant en willen er veel over weten. We houden jullie op de hoogte.

Vanaf volgende week komt meester Nico stage lopen in onze klas. We kennen meester Nico al van groep 8. Daar geeft hij elke woensdag les en ook is hij mee geweest op kamp. Hij zal vanaf volgende week alle donderrdagen en vrijdagden bij ons in de klas zijn.

Gebruik Hoofdingang

Vanaf **maandag 14 januari** zullen wij alleen nog maar gebruik maken van de Hoofdingang van de school. Dus de zij-ingang bij de onderbouw zal bij het halen en brengen van de kinderen gesloten blijven.

Met ingang van maandag 14 januari, blijft de zij-ingang gesloten, voor het halen en brengen van de kinderen. Er wordt alleen van de Hoofdingang gebruik gemaakt.

n i e u w s b r i e f l i n n a e u s s c h o o l



Brief Arnold Jonk, STAJ

SAMEN
TUSSEN AMSTEL EN IJ
OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS



Amsterdam, 7 januari 2019

Betreft: Wijziging taken directeur Linnaeus

Beste ouders/verzorgers,

Sinds 1 augustus 2015 is Cissy Merison directeur van De Linnaeusschool. Ze heeft in die tijd samen met het team veel bereikt. De overgang naar het IPC bijvoorbeeld. Cissy heeft op een mooie manier leiding gegeven aan de school. Ze zal dat ook blijven doen, maar Cissy krijgt er ook een grote taak bij.

Per 1 februari zal Cissy meerschools directeur worden van zowel De Linnaeusschool als van Kunstmagneetschool De Kraal. Cissy blijft dus bij De Linnaeus, maar zal wel ondersteund worden in de dagelijkse gang van zaken op de school.

Daarom komt er een nieuwe functie van adjunct-directeur. Deze adjunct-directeur zal het dagelijkse aanspreekpunt voor de ouders, leerlingen en het team worden.

In onze stad wordt op nu op meerdere plekken met meerschoolse directeuren gewerkt. We zien dat niet alleen goede leerkrachten, maar ook goede schoolleiders schaars zijn. Dat maakt dat we met elkaar blijven nadenken over goede manieren van organiseren, en het zo goed mogelijk benutten van het talent dat in onze organisatie aanwezig is. Het is overigens niet de bedoeling dat beide scholen op termijn fuseren. Elke school behoudt de eigen identiteit en volgt de onderwijskoers die bij de school past.

We gaan onmiddellijk starten met een procedure om de nieuwe adjunct-directeur te werven. We verminderen dus niet de hoeveelheid tijd en aandacht die er is voor directietaken, maar gaan het wel anders en over meer personen indelen.

Ook de komende jaren, als De Linnaeusschool de stap naar de Weespertrekvaart gaat zetten, zullen we blijven investeren in het onderwijs voor uw kinderen. Ik ben blij dat Cissy daar leiding aan blijft geven, en wens haar daarnaast alle succes met haar nieuwe taak.

Met vriendelijke groet,

Arnold Jonk

Bestuurder

Samen tussen Amstel en IJ, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs