

| | | |
|------|---------|---|
| Don | 31 mei | Prijsuitreiking Kangoeroewedstrijd 14.30 – 15.15 uur |
| Vrij | 8 juni | Theroretisch verkeersexamen, groep 7 |
| Vrij | 15 juni | Suikerfeest |
| Maa | 18 juni | Tandenpoetsles peuters en kleuters + ouderbijeenkomst |
| Din | 19 juni | Schoolreis groepen 1 t/m 7 |
| Din | 26 juni | Studiedag, alle leerlingen vrij |
| Don | 28 juni | Bezoek Centrale OBA Muizenhuis, groep 2/3 |
| Vrij | 29 juni | Bezoek Centrale OBA Muizenhuis, groep 1/2 |

mededelingen van de directie



Beste ouders/verzorgers,

Zoals beloofd deze week meer over de uitslagen van de Centrale Eindtoets in groep 8.

Net als vorig jaar kunnen we ook nu weer trots zijn op ons resultaat!

Direct nadat we de uitslag formeel binnen hadden, hebben de leerlingen hun individuele uitslag in een persoonlijk gesprek met de leerkracht, intern begeleider en directie te horen gekregen. Dat was een spannend moment! Gelukkig hadden we voor vrijwel iedereen goed nieuws en waren er vooral tranen van blijdschap (niet alleen bij de leerlingen overigens...)!

Groep 8 presteert met een gemiddelde score van 535,1 **boven het landelijk gemiddelde van alle deelnemende leerlingen** (aan de Cito eindtoets)!!



Dit is een prachtig resultaat!



Met deze score zaten we ook v r boven de inspectienormen voor scholen met ons profiel! Dat betekent opnieuw dat de Linnaeus het erg goed doet, nu al twee jaar achter elkaar!



Natuurlijk hebben we dit als team met elkaar gevierd, even stilgestaan bij wat we als school met elkaar bereikt hebben. Want hoe je je leerlingen aan het eind van groep 8 aflevert is en blijft een gezamenlijke prestatie!

Met hartelijke groet,
Cissy Merison - Directeur Linnaeusschool

Nieuws uit groep 1/2 - Regenwormen

Wij hebben op het kleuterschoolplein regenwormen opgegraven. Daarna hebben de kinderen met lagen zand en aarde een hotel voor de wormen gemaakt. Daar hebben we de wormen in gedaan. Je kunt door de ruiten de wormen gangen zien maken. De wormen maken de aarde luchtig. Ze eten de aarde op en poepen hem weer uit. We hebben de aarde nat gemaakt met water. Elke dag kijken we of we de wormen kunnen zien.

In glazen Petri schaaltes hebben we de wormen heel goed bekeken. Wormen kunnen snel bewegen, ze kunnen zelfs in de knoop gaan zitten. De kinderen hebben ook wormen met wasco gekleurd en uitgeknipt. Op bruin papier hebben we lagen lijm gesmeerd. Daar hebben we zand op gestrooid. Nu hebben we vrolijke gekleurde wormen en echte wormen in de klas.





Nieuws uit groep 8

We gaan de laatste fase in met elkaar. We hebben net de laatste vakantieweek in groep 8 gehad en hebben voor de laatste keer de groepjes veranderd.

Maar het was de eerste keer dat we gingen brainstormen over de Eindmusical! Er was al even wat onrust, want een aantal leerlingen hadden gehoord dat andere scholen allang waren begonnen aan hun musical, dat ze zelfs de teksten al uit hun hoofd aan het leren waren. Waren wij niet te laat?!

Welnee, joh. Niks te laat. Op de Linnaeus hebben we een jarenlange traditie hoog te houden en dat is het zelf schrijven en bedenken van de eindmusical. Vorige week zijn we in de kring gekropen (Gelukkig nog lang niet voor de laatste keer.) en ideeën gaan spuien. Allerlei spannende filmscenario's, sprookjesachtige taferelen en het halve Netflix-aanbod passeerde de revue. Zo ook het onderwerp van onze musical, waar Neslihan al voor de meivakantie op had zitten broeden: Kamp, the musical!

Het bleek het gouden ei te zijn. We kunnen hier allemaal over meepraten, er zijn scènes genoeg te bedenken en het heeft een duidelijke relatie met school. We hebben zelfs al een eerste verhaallijn te pakken. Zonder al te veel te verklappen, zal het hilarisch en een beetje eng zijn en geeft het u een nieuw inzicht over wat-er-nou-eigenlijk-echt-op-kamp-is-gebeurd...

Deze week hopen we onze verhaallijnen helemaal duidelijk te hebben, zodat we volgende week scènes kunnen gaan schrijven en oefenen. Er zijn al verschillende ideeën voor muziek en dans en een spetterende afsluiting.

Dus we hoeven alleen nog maar alle scènes te bedenken, te oefenen en op elkaar af te stemmen, de liedjes te bedenken en oefenen, de dansjes te verzinnen en synchroniseren en een decor in elkaar te timmeren. Met zo'n zeven weken te gaan tot de musical kun je daar best zenuwachtig van worden. Maar ach, het lukt immers elk jaar. En ook wij zullen het weer voor elkaar weten te boksen.

Er is trouwens ook nog geopperd dat deze groep misschien een ander afscheidslied wil zingen. Wat zal er gebeuren met Linnaeusschool Vaarwel?

We houden u op de hoogte!

