

belangrijke data

16 maart 2018 nr. 25

Maa	19 maart	Jumpin, wegen en meten groep 4
Din	20 maart	OC/MR vergadering
Woe	28 maart	Grote Rekendag – ouderhulp gevraagd
Woe	28 maart	Informatie-avond Linnaeus-Amstelkwartier vanaf 19.30 uur gr. 1, 2, 3, 4 en vanaf 20.15 uur gr. 5, 6 en 7
Vrij	30 maart	Goede vrijdag, alle leerlingen vrij
Maa	2 april	Tweede Paasdag, alle leerlingen vrij
Din	3 april	Circusvoorstelling/afsluiting IPC groep 1 t/m 4
Woe	4 april	Bezoek aan Artis groep 1, 2, 3
Maa	9 t/m 13 april	Week van de NSA-afsluitingen
Woe	11 april	Open ochtend

mededelingen van de directie



Beste ouders/verzorgers,

Afgelopen woensdag was de school dicht en liepen wij mee in de demonstratie van de Stopera naar het Museumplein. En we waren niet alleen! De schatting is dat er 15.000-20.000 leraren op de been waren!

En **vier** van die duizenden mensen wil ik graag even in het zonnetje zetten. Allereerst natuurlijk Dédé (groep 5) en haar moeder Marjan, zo stoer dat jullie met ons zijn meegelopen, dankjewel! Mocht het een volgende keer nodig zijn dan hopen wij dat zij niet meer de enigen zijn: goed onderwijs is een zaak van ons allemaal.

Bijzonder vond ik ook onze twee gouden collega's: juf Haidy en juf Touria! Niet eens leraren maar zij liepen als solidaire collega's wel met ons mee. Enne... zoals u ziet...nooit uitgepraat samen! Fijn dat jullie er waren.



Laten we hopen dat er nu snel goede voorwaarden komen voor onze leraren, ze verdienen het.



Intussen ging deze week het gewone schoolleven ook door. Zo werden we verrast door een wel heel spannende gezonde traktatie! Berend trakteerde appeltjes waar een (snoep-)wormpje uit kwam gekropen! Spannend, leuk én gezond, dankjewel!



Het idee is dat we allemaal van deze gezonde traktaties gaan uitdelen. U hoort daar binnenkort meer over!

Met hartelijke groet,

Cissy Merison
Directeur Linnaeusschool

Nieuws uit groep 2/3 – Schrijfles in groep 2

Vandaag heeft groep 2 voor het eerst schrijfles gehad. We zijn begonnen met het voorlezen van een verhaal over een koning die alsmaar moest zwaaien. En daarbij hebben we meteen alle lichaamsdelen benoemd. De kinderen weten nu wat een torso is.

Na dit verhaal hebben we op de maat van het zwaaiend ge oefend met rechts en links en grote armbewegingen.

Vervolgens dit op papier gedaan en toen kwam het eerste werkbild. Maar niet voordat we goed zijn gaan zitten, voeten goed, arm in de juiste positie en schrijven maar. Een heleboel rechte streepjes.

Volgende week verder.





Nieuws uit groep 8

Vandaag; een spannend moment... Groep 8 maakt de Cito. Wat?! De Eindcito? Die is toch altijd in april? Inderdaad, die is in april. Wat was er dan aan de hand?

We gaan dit jaar voor het eerst digitaal bij de Eindcito. Deze toets heeft zich aangepast en voor een mooie digitale versie gezorgd. Het mooie hieraan, behalve zijn digitale component, is dat hij adaptief is. Tijdens het maken van de Eindcito zal deze het niveau van de vragen aanpassen aan degene die de toets maakt. Zo ontstaat er minder frustratie (niet te makkelijk of te moeilijk) en komen ze tot een goede bepaling van het niveau.

En vandaag moesten we een voorbeeldtoets maken. Dit om er voor te zorgen dat alle software werkt, de beschermde omgeving het doet en we al een beetje kunnen wennen aan de vraagstelling. En bovenal; blijven we rustig?; houden we de eventuele zenuwen in bedwang?; geloven we genoeg in onszelf?

Na wat kleine opstartmoeilijkheden, zat uiteindelijk heel groep 8 stil te werken aan zijn voorbeeldtoets. De software klopte, de computers deden het allemaal, koptelefoons genoeg en de eerste ervaring is binnen.

Pfoe! De kop is er af! We leren en oefenen nog gestaag verder voor een mooie Cito. En daarna natuurlijk ook nog, maar voor nu bouwen we ons zelfvertrouwen uit en kijken we of we mooi aan het groeien en ontwikkelen zijn.

Kletsvragen voor thuis:

1. Welk advies kreeg u vroeger in groep 6?
2. Wat weet u daar nog van?
3. Was u zenuwachtig voor het maken van de Eindcito?
4. Naar welke school voor het voortgezet onderwijs ging u?
5. Waarom juist naar die school?
6. Welke tips kunt u geven voor het maken van een eindcito of examen?



Lezen met Juffrouw Els

Misschien weet u het niet allemaal, maar elke dinsdag en donderdag komt juf Els bij ons op school. Zij is dan een hele ochtend aanwezig om samen met kinderen te lezen. Dit vrijwilligerswerk doet zij al een aantal jaar bij ons op school. Juf Els draagt enorm bij aan de leesbevordering en het leesplezier! Zo fantastisch.

Hieronder een stukje van haar.

Dinsdag 6 maart, lees half uurtje met 4 leerlingen uit groep 5. De kinderen lezen om beurten uit 'Oma's Rommelkamer'. Tobi is als laatste aan de beurt. Ik hoor Tobi lezen en denk dan aan oktober vorig jaar. Het was toen af en toe nog best lastig voor hem. En dan nu: Opeens stopt Tobi met lezen en zegt: "juf er staat een fout in de zin, het meisje loop moet toch zijn loopt?"

Wauw, Tobi en juf Els had het niet eens opgemerkt!

Els



Staken Linnaeusschool

We waren op school. Meester Maarten vertelde ons over een estafettestaking. En Flevoland, Noord-Holland en Utrecht staken mee. Ik wou wel mee doen. Dus toen vroeg ik het aan mijn lieve moeder Marjan en zij vond het wel goed. De volgende dag toen ik op school kwam hadden we drie dingen te doen, een ervan was een staakposter maken. Wende en ik gingen er een maken. Met de tekst GEEF ONS MEER LEERKRACHTEN. Wende bedacht de tekst. De volgende dag was het zo ver. Voor mijn gevoel waren er wel miljoen mensen. We moesten helemaal naar het museumplein lopen.

Groet Dédé

Kangoeroewedstrijd

W4Kangoeroe een wereldwijde reken- en wiskundewedstrijd. In Nederland doen er zo'n 135.000 leerlingen aan mee op 2300 scholen. Ook de Linnaeusschool heeft meegedaan. Hieronder de ervaringen van vier leerlingen uit groep 7:



Geschreven door Mats de Brey:

Gister hebben Rink, Luca, Zakaria, ikzelf en nog een paar kinderen uit groep 3, 4, 5, en 6 aan de kangoeroe wedstrijd meegedaan. Er waren ook een stuk of 4 duo's, (een daarvan was Zakaria en Luca) dat is nieuw, want vroeger deed iedereen het alleen. Het waren 24 lastige wiskundige vragen.

Geschreven door Luca Stevens:

Het was de 1^{ste} keer dat ik meedeed, dus was het heel spannend. De 24 vragen waren erg moeilijk dus duurde het erg lang. Ik was een duo met Zakaria en het ging volgens ons erg goed. Hij was een goede partner. Je had 50 min de tijd. En we hadden het net gehaald!

Geschreven door Zakaria Ech-Charyf:

Het was trouwens ook de 1^{ste} keer voor mij dus twee nieuwelingen die een duo vormden. Desondanks ging het volgens ons erg goed Luca was een goede partner. Ook al twijfelden we tussen een paar antwoorden. We hadden het net nog binnen de 50 minuten gehaald. We hebben wel een puntenslijper, potlood en gum gekregen. Het was wel een leuke ervaring.

Geschreven door Rink van den Nieuwendijk:

Voor mij was dit de 4^{de} keer op rij dat ik mee deed aan de Kangoeroewedstrijd, oftewel W4. Vorig jaar werd ik eerste van de school, met een score van 105 punten. Die score hoop ik dit jaar te verbeteren. De vragen waren lastig, maar niet onmogelijk. Ik moest eerder beginnen dan de anderen, want ik moest ook nog naar Day a Week School. Samen met Anouar uit groep 6 zat ik in een lokaal. Ik weet niet waarom hij eerder begon dan de anderen. Tijdens de wedstrijd was ik best chill, en erna ook. Dit jaar was het niveau hoger dan vorig jaar, want elke twee jaar verhoogt de moeilijkheidsgraad. Zoals Zakaria al zei, heb ik de puntenslijper, gum en het potlood dat ik tijdens de wedstrijd gebruikte mogen houden. Ik hoop dat ik weer eerste word.