

<b>Maa</b>	<b>19 februari</b>	Open Ochtend
<b>Maa</b>	<b>19 t/m vrijdag 23 februari</b>	Week van de 1 <sup>e</sup> rapportgesprekken groep 1 t/m 7
<b>Woe</b>	<b>21 februari</b>	Ouderbijeenkomst: Thema "Luisteren".
<b>Vrij</b>	<b>23 februari</b>	Bezoek Hermitage groep 4 t/m 6
<b>Maa</b>	<b>26 februari t/m 2 maart</b>	Voorjaarsvakantie
<b>Woe</b>	<b>7 maart</b>	Circusuitvoering groep 1 t/m 4
<b>Woe</b>	<b>14 maart</b>	Bezoek Verzetsmuseum junior groep 7
<b>Don</b>	<b>15 maart</b>	Kangoeroewedstrijd

mededelingen van de directie . . . . .



**Beste ouders/verzorgers,**

"Gewoon typen!" zei juf Marjan, en dat doe ik dan natuurlijk....!

Maar zo gewoon is het hier allemaal niet...

Twee dagen zonder leerlingen en zonder u, zonder juf Elly die ziek is... nee, gewoon kun je dat niet noemen.

Het is ook niet gewoon, dat de school bevolkt is met technische mannen die in elk lokaal een fantastisch smartbord ophangen, boren gaat door merg en been. En elders in de school anderen weer een nieuwe brandmeldinstallatie aanleggen, het alarm uittesten met verschrikkelijke herrie, die straks levens kan redden maar nú....!

En dan, achter bij de peuterspeelzaal wordt het ook mooier, met nieuwe plantenbakken, die natuurlijk....aan elkaar gemaakt moeten worden. Dus ook daar boren!

Komt nog bij dat er mannen rondlopen die de kleuter-speelzaal opgeknapt hebben, prachtig! (Nu nog een laagje verf) én dan boven weer iemand die de stoelen in de teamkamer komt ophalen om te stofferen...

En midden in die hectiek en al die mooie verbeteracties analyseren de leerkrachten 'gewoon' - dus professioneel - de toets resultaten en maken plannen voor de komende periode. We zijn trots op de toets resultaten en constateren dat er een opwaartse lijn is. Wat we hebben ingezet (racelezen en rekenaanpak bijvoorbeeld) blijkt te werken.

Intussen typ ik 'gewoon' deze nieuwsbrief..

We hopen allemaal dat u en de leerlingen gaan profiteren van al deze aanpassingen...want daar doen we het tenslotte voor! Tot maandag!

*Cissy Merison* - Directeur Linnaeusschool Amsterdam



## Nieuws uit groep 1/2/3 – afsluiting IPC thema Au / Ziek

Afgelopen woensdag zijn de groepen 1, 2 en 3 met bus 41 naar het AMC gegaan. De kinderen hadden hun zieke knuffels bij zich. In het ziekenhuis werden ze omgetoverd tot echte dokters en gingen zij hun knuffels beter maken. Het was een fantastische dag en voor de kinderen van groep 1/2 de afsluiting van het thema AU / ziek.



## Nieuws uit groep 5S

In groep 5 s hebben de kinderen een elfje gemaakt.  
Een mooi voorbeeld hoe we taal integreren bij de IPC lessen.

Een elf is een gedicht dat bestaat uit 11 woorden van in totaal 5 regels.  
Die regels bestaan uit: één woord, twee woorden, drie woorden, vier woorden en dan weer één woord. Samen zijn dat de elf woorden van de elf.

Door elfen te schrijven, leren kinderen kort formuleren. Ze maken mee dat je soms maar weinig woorden nodig hebt om iets te zeggen.



ontdekkingsreizen  
Freek Vonk  
is een ontdekker  
van dieren en planten  
ontdekken



windroos  
het kompas  
de ontdekkingsreis start  
we ontdekken de wereld  
nieuw



ontdekkingsreizen  
wereld ontdekken  
nieuwe dingen ontdekken  
heel erg lang geleden  
reizen



## Voorleeskampioen

Afgelopen zaterdag verdedigde Chakir uit groep 7 zijn schooltitel tijdens de voorleeswedstrijd in de OBA op het Javaplein. Tien 'schoolvoorleeskampioenen' uit Amsterdam-Oost streden om een ronde verder te komen.

Chakir las een stuk voor uit 'Ali's oorlog' van Lydia Rood. Juf Mariette en juf Fari waren erbij aanwezig en uiteraard enorm trots op hem. De jury vond het voorlezen zeer goed gaan, het stuk mooi gekozen en goed de zaal ingekeken. Helaas voor Chakir kon er maar een de winnaar zijn. Maar hij blijft wel onze Linnaeus voorleeskampioen 2018!



*Nieuws van onze ouder- en kind adviseur en onze oudercontactmedewerker*

Op woensdag 21 februari van 9:00-10:00 uur zal Marcella van der Vliet, ouder en kind adviseur een thema organiseren met als onderwerp:

**“leren luisteren”.**

Met punten als: hoe verdeel je de aandacht, waarom zijn kinderen ongehoorzaam, valkuilen voor ouders, wat te doen als je kind niet luistert, nadenken over consequenties.  
Graag tot de 21<sup>ste</sup>.

**Marcella van der Vliet**  
**Ouder- en kindadviseur**  
Ouder- en Kindteam Oud-Oost

[m.vandervliet@oktamsterdam.nl](mailto:m.vandervliet@oktamsterdam.nl)

06 40793804

[www.oktamsterdam.nl](http://www.oktamsterdam.nl)

Werkdagen;  
Ma, woe do en vr

**Ouder- en Kindteams Amsterdam**  
**Om jou te adviseren en te helpen**

---

**Verslag Ouderbijeenkomst “je kind en media gebruik”**

Woensdag 7 februari jl. was er een ouderbijeenkomst. Deze keer over het gebruik van mobiele telefoons, tablets en computers. Wanneer krijgt jouw kind een mobiele telefoon? Wat voor regels heb je voor het gebruik van computerspelletjes?

We hebben het over heel veel zaken gehad. De meeste ouders vonden het moment dat je kind naar de middelbare school gaat een mooi moment voor een mobiele telefoon. Een belangrijke reden voor het hebben van een telefoon is dat je elkaar makkelijk kan bereiken. Eén moeder vertelde dat ze de telefoon voor straf had afgepakt voor langere tijd en daarna spijt had omdat haar zoon haar niet had kunnen bellen toen hij veel later van sporten thuis kwam. Het is dus belangrijk om bij jezelf na te gaan waarom je bepaalde keuzes maakt en of je die na kan komen.

Ook gaf iedereen aan dat je je kind een bepaalde tijd moet meegeven hoe lang hij/zij achter de computer mag. Afhankelijk van de leeftijd was het gemiddelde ongeveer een uurtje per dag. Zet een kookwekker, waarschuw je kind dat de tijd bijna om is



*Herhaalde oproep: Bibliotheek Noodkreet*



### **SPOED**

#### **HELPEDE HANDEN IN ONZE PRACHTIGE BIBLIOTHEEK GEVRAAGD**

Manon, de moeder van Berend en Maxim is elke woensdag in de bibliotheek om onze kinderen te helpen met een boek uitzoeken. Maar ook met het registreren en weer op de juiste plaats terugzetten van alle gelezen boeken.

Echter, er wordt zoveel gelezen, dit kan zij niet alleen. Wie-oh-wie komt haar helpen? U kunt zich aanmelden bij Manon zelf, bij juf Elly of bij juf Marjan.

